

Illegale Bushalte Charlois

Stichting Kick organiseert in de zomer van 2007 een aantal publieke bijeenkomsten onder de naam Illegale Bushalte Charlois.

Deze bushalte staat op 6 achtereenvolgende vrijdagen op een onverwachte locatie in de wijk. Er is een drankje en een hapje.

Door steeds op een andere plek op straat te zijn, ontstaat steeds opnieuw een ander interactie met bewoners uit Charlois. Het gesprek over actuele onderwerpen wordt dan aangegaan. Zoals de samenscholingsverboden, hoe woon je met elkaar in de wijk, het tonen van respect voor elkaar enz.

De bushalte is een rijdend platform, met daarop een wachthuisje. Dat huisje kan uitgeklappt dienst doen als bar- zitmeubel en tafel. De halte staat opgeslagen in Studio Pompstraat. Vandaar vertrekt de halte elke vrijdag met de tafels en stoelen, eten en drinken erop.

De bushalte is ontworpen door Kamiel Verschuuren.

De eerste bijeenkomst was op vrijdag 13 juli op het Gouwplein. Er waren ongeveer 60 bezoekers, bewoners uit de Gouwstraat, Wolphaertstraat en omgeving. Er vonden levendige gesprekken plaats over de mogelijkheden van het ontmoeten op straat, over de gevolgen van het samenscholingsverbod. Sommige bewoners waren het daar niet mee eens. Vooral omdat zij in hun gewone dagelijkse doen door het verbod belemmerd werden. Moeders kunnen niet meer op warme zomerdagen een zwembadje op het gras zetten. De bankjes zijn verwijderd. Ze worden weggestuurd. De bezoekers van de Moskee kunnen niet meer voor de moskee met elkaar praten.

Er zal door st. KICK een gesprek worden aangevraagd met de stadsmarinier. De laatste bushalte einde zomer wordt wellicht weer op het Gouwplein gehouden. Dit blijkt een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen van de wijk te zijn. Die plek moet weer aan de bewoners toebehoren.

De kosten voor het ontwerp en vervaardigen van de bushalte worden door st. KICK betaald op de post Netwerk, communicatie en PR. De drankjes worden door bezoekers zelf betaald en uit die inkomsten is ook wat geld over voor de kosten van de catering.

13 juli om 17.00 uur / Friday July 13th at 5.00 p.m.

De eerste Illegale Bushalte >>>>>

Op Campo di Gouw / At Campo di Gouw (Gouwplein, Oud-Charlois)

De Illegale bushalte is een burgerprotest tegen verboden samenkomen.
De bushalte is een ludiek pleidooi voor ontmoeting en gesprek op straat
Kom wachten op de bus en ontmoet je buren en andere bewoners

-0-

First Illegal Bus Stop >>>>>

At Campo di Gouw (Gouwplein, Oud-Charlois)

Illegal Bus stop is a rebellion of citizens of Charlois against the prohibition to assemble.
The bus stop is a playful plea for meeting and talking on the street
Come and wait for the bus and meet you neighbors

Illegale bushalte is een project van st.KICK in samenwerking met Kamiel Verschuren, Guiseppe Licari en Alain Hurel